

**Varbergskretsens Biodlareförenings  
100-årsjubileum i  
Tofta Bygdegård  
den 3 maj 1998**



SBRs ordförande Lennart Nilsson med fru har anlänt till Tofta och välkomnas av Arne och Ulla Oskarsson



Våra duktiga underhållare Annica Werdelin Bertilsson och Anna-Lena Kollberg bjöd på skönsång som verkligen uppskattades av gästerna på jubileet.



SBRs ordförande Lennart Nilsson  
kåserade om SBR och dess framtid och  
gav en livfull beskrivning om hur han själv  
började som biodlare.



## Dan Jönsson uppvaktar från HallandsLänsförbund



Evald Corneliusson i Skällinge och Arne Odlander Bua har något intressant att diskutera medan Ulrica och Gert Lagerstedt verkar prata med grannarna mittemot.



Bo H Isaksson från Himle Biförening  
uppvaktar med blommor och en T-shirt  
som ska påminna om att vi inte skall  
glömma deras kommande jubileum.



Klas Rosander från Kungsbacka  
Biodlareförening gratulerar till de 100  
årenoch önskar Arne välkommen att hälsa  
på utan Varroa.



Ulla Oskarsson hade forskat i föreningens historia och gav en fin historik över de gångna 100 åren.





Allan Claesson berättade episoder ur sitt långa liv som biodlare och bitillsyningsman med många intressanta och ibland spännande händelser då han åkt runt och kontrollerat binas hälsotillstånd och biodlarnas ärlighet när det gällde att få ransonerat socker.

Allan Cederholm berättade om en ung biodlares vedermödor under de första åren med bin. När man lyssnade på honom och jämförde med vad Lennart Nilsson berättat ett par timmar tidigare, kunde man inte undgå att märka likheterna i berättelserna. Det är tydligt att "all vår början bliver svår." Så man vet aldrig, om 20 år kanske Allan är ordförande i SBR.



Allan och Allan med intervjuaren Ulla Oskarsson.

Nils G Karlsson säljer lotter med hjälp av Martin Johansson, Nisse är nog föreningens utan tvekan största tillgång när det gäller ekonomin genom att sälja lotterier och är dessutom suverän på att ordna biodlarresor. I förgrunden väntar Solveig Gustavsson, Nisse och Ingrid Otterdahl samt Bror Nilsson på att få köpa lotter.



Kenneth och Inge Nilsson från Gödestad,  
Judith Johansson och Allan Classon Ås



Herbert Andersson Lindberga, Gunvor och  
Bo H Isaksson samt Alva och Erik Petters-  
son Varberg lyssnar på Arne Oscarsson



Några av föreningens veteraner Anna-Greta och Göte Lundin Rolfstorp och John Toresson Säm. John har varit biodlare sedan 1932 då han fick sitt första samhälle i en halmkupa. Både Göte och John har varit verksamma som tillsyningsmän.



Närmast med ryggen mot kameran  
Lennart Nilsson med fru på motsatta sidan  
från höger Henry Karlsson, Evert och  
Gunilla Johannesson och Vanja Karlsson  
från Torpa längst bort Erik Nilsson och  
Karl-Erik Flingström från Bua och Bror  
Nilsson Bläshammar



Rolf Nilsson  
och Evald  
Corneliusson  
verkar trivas



Anna och Gunnar Karlsson från Värö-  
backa och Hilding Svensson Trönninge  
Henry Andersson Tofta med ryggen mot  
kameran.

Arne Johansson Lassabacka i samspråk med Karl-Erik Bengtsson i Veddige samt Mikael Andersson Tofta



Allan Cederholm Varberg och Helge Lindberg Tofta



Arne Oskarsson tackar deltagarna och avslutar jubileet.





Kurt Johansson från Varberg, Alvar Karlsson och Karl Erik Karlsson från Veddige



Detta är ett försök att i ord och bild skildra en trevlig eftermiddag i Tofta Bygdgård, när Varbergskretsens Biodlareförening firade sina första hundra år. Jag har namngett så många som möjligt för att framtida läsare ska ha en aning om vilka vi var som deltog den 3 maj 1998.

Bakom kameran och datorn.

Rolf i Engelskärr Väröbacka

**Vårt jubileumsår blev väl inte riktigt vad vi tänkt oss vad gäller biodlingen, trots en strålande inledning med bra övervintring och bra vårdrag kom sommaren mest att handla om att sitta och vänta på dragväder som inte kom. Bilden är tagen på morgonen efter en natts regn då en stor del av samhället suttit på flustret hela natten.**

